

Muziek en paling in Volendam

Van 18 tot 25 augustus 2017

met onze vakantievrienden:

van links naar rechts

Jos, Heleen, Willem, Leonora, Margriet en Paul

(Paul wil en staat niet op foto's tenzij op zijn verzoek)



Begeleiders: Ron & Loes



Reiscode: V1713B

Inhoud

.....	1
Vrijdag 18 augustus 2017	3
Vertrek uit Arnhem en aankomst Volendam	3
Zaterdag 19 augustus 2017	4
Verkennen van Volendam	4
Zondag 20 augustus 2017.....	8
Sprookjeswereld en eten bij Dolce Vita	8
Maandag 21 augustus 2017	13
Rustig dagje thuis	13
Dinsdag 22 augustus 2017.....	15
Met de boot naar Marken en bezoek aan de klompenmakerij.....	15
Woensdag 23 augustus 2017	19
Met de stoomtrein naar Medemblik en bezoek aan het bakkerijmuseum	19
Donderdag 24 augustus 2017.....	23
Uniek Volendam, huizen spotten, palingrokerij en Piet Veerman	23
Vrijdag 25 augustus 2017	27
Het zit er echt op.... dag van vertrek	27
Tot slot.....	29
Wat zeggen onze vakantie vrienden over deze reis? De rijmpjes van Loes en Ron	29
Leonora.....	29
Margriet.....	29
Heleen	30
Jos	30
Willem	31
Paul.....	31
Ron.....	32
Loes.....	32

Vrijdag 18 augustus 2017

Vertrek uit Arnhem en aankomst Volendam

Het is zover! Vandaag gaan we naar Volendam. Leonora is als eerste bij het hoofdkantoor van Tendens. Daarna volgen Heleen en Margriet. Na de koffie en thee is het dan echt tijd om te vertrekken. Maar eerst nog een foto bij de bus.



Op naar Veenendaal waar we Willem ophalen. Hij komt terug van de reis naar Ameland en wordt in Veenendaal afgezet.

Och jee, nee toch... er is file! Loes laat de leiding van Ameland weten dat we verlaat zijn en ook belt zij naar de begeleider van Paul, want ook daar zullen we nu later aankomen. Even een vervelend 'file'momentje maar verder gaat de reis echt voortreffelijk. Ron zorgt dat we nog voor drie uur in Volendam aankomen. We kunnen dus ook gelijk ons huis in.



We moeten eerst een buitentrap op en zijn bang dat het voor Margriet en Willem wat lastig is, maar tjonge wat een kanjers! Ze lopen met 'alle' gemak de trap op. We hebben eigenlijk twee huizen. Er is een muur uitgebroken en zo hebben we een royale groepsaccommodatie.



Ron en Loes verdelen de kamers. Paul en Leonora krijgen allebei eenkamer met een televisie! Wat een luxe. Maar ook de andere kamers zijn zeer ruim en niemand hoeft iets te kort te komen. Inmiddels is ook Jos gearriveerd. Ron heeft koffie gezet en we gaan eerst koffie (en limonade) drinken. De vader en broer van Jos drinken gezellig mee. Als zij vertrokken zijn worden de bedden opgemaakt en spullen uitgepakt.

Loes heeft thuis gehakballen gemaakt en de sperziebonen zijn ook klaar. Ron heeft aardappels van thuis meegenomen. Samen met Leonora, Willem en Jos gaat Loes op het park een paar boodschapjes halen. Morgen halen we de rest, maar we redden het zo wel tot morgenochtend. Ondertussen heeft Ron alles op

het vuur gezet. Als de rest terug is van boodschappen doen kunnen we aan tafel. Op initiatief van Ron vertelt iedereen iets over zichzelf. Dan gaan we eten en laten het ons heerlijk smaken. Paul wil alles al opruimen voordat Ron klaar is met eten. Wat een ijver! Na het eten wordt er koffie gedronken. Loes belt via beeld met Maureen. Zij zou deze reis gaan mee begeleiden met Loes maar door een kaakoperatie kon zij niet mee. Erg jammer voor Maureen dat zij deze leuke groep mensen moet missen. Loes is wel erg blij dat Ron nu is meegegaan.

Na de koffie gaan Ron, Leonora, Willem en Jos nog een rondje lopen. Ze hebben onderweg al heel wat gezien en zijn net op tijd binnen want het begint te regenen. We maken het ons gezellig met drinken, chips en tuc en kijken naar *Geer&Goor* en daarna naar *Eén tegen honderd*. Ondertussen is Loes aan het verslag begonnen en werkt ze de financiële administratie bij. Heleen gaat als eerste naar bed en nadat *Eén tegen honderd* is afgelopen volgt de een na de ander. Het was een leuke eerste dag, maar ook wel vermoeiend. Dus welterusten vrijdag!

Zaterdag 19 augustus 2017

Verkennen van Volendam

Om half zeven horen we beneden geluid. Ron gaat naar beneden. Zowel Paul als Leonora zijn al op. Ron stuurt hen vriendelijk maar resoluut weer naar hun kamer. Het is nog veel te vroeg om op te staan.



Uiteindelijk zitten we allemaal om half tien schoon en fris aan de ontbijttafel.

Loes heeft een paar eitjes gekookt en de liefhebbers krijgen een gebakken ei met spek.

Ron en Loes vertellen dat we deze dag in Volendam blijven maar dat het wel handig is om alvast een lunchpakketje te maken. We gaan vandaag boodschappen doen en Volendam verkennen. Niet iedereen wil boodschappen doen en dus vertrekt Loes met Leonora, Willem en Jos met de bus naar Deen supermarkt.

Het is zaterdag en er is markt. De parkeergarage kan Loes niet in met de bus. Dus moet zij de bus een eind van de supermarkt neerzetten. Even een stukje lopen, maar ach, het is lekker weer.



Het is zoeken in de Deen supermarkt naar de juiste producten. Bij de kassa realiseert Loes zich dat nu alles naar de bus gesjouwd moet worden. De tassen zijn loodzwaar en dus gaan ze met het winkelkarretje 'door Volendam' naar de bus. Het karretje moet ook weer teruggebracht worden. Wat een gedoe...



De groep die thuis is gebleven heeft een spelletje triominos gespeeld met Ron. Allemaal zeggen zij: "Wat zijn jullie lang weggebleven!"...



Ron en Loes laden de boodschappen uit en ruimen alles op. Daarna lopen we met z'n allen naar de markt. Even regent het maar echt nat worden we er niet van. We lopen over de markt, nog een keer naar de Deen voor slagroom, naar de Action, Blokker, Hema, Kruidvat... Er wordt wat af geshopt. Dan lopen we terug naar de Dijk. We lopen binnen bij de Jan Smit fan shop. Ene Dave Kwakman vindt onze groep wel leuk. Een paar krijgen van hem een kaart met de foto en handtekening van Jan Smit erop.



Jos vraagt of hij Jan Smit ook kent. Dave kent hem en vertelt dat Jan deze ochtend om negen uur nog even over de Dijk is gereden. Dat doen veel Volendammers, aldus David. Jos wil morgenochtend wel aan de Dijk gaan zitten om te kijken. We zullen zien 🙄

Jos is onder de indruk van het Hemeltje. Het Hemeltje is in de nieuwjaarsnacht van 2000-2001 afgebrand. Veertien jonge mensen zijn toen omgekomen en meer dan 200 mensen raakten ernstig gewond.



We gaan nu naar fotograaf De Boer om een foto te laten maken in klederdracht. Loes heeft thuis vouchers geprint voor extra foto's. Er moet toch nog bijgekocht worden zegt het meisje achter de kassa. Loes baalt daar van. Afrekenen is na afloop. Loes loopt met Margriet, Heleen, Leonora, Willem en Jos naar boven. Paul

wil niet op een groepsfoto, dus blijft hij buiten wachten met Ron en de spullen. Het is binnen een drukte van jewelste, maar uiteindelijk worden we vriendelijk geholpen en zijn er veel leuke foto's gemaakt.



Bij het afrekenen zegt de mevrouw die nu verder helpt, uit zichzelf, dat ze er een extra foto bij doet. Zo krijgt iedereen een foto. Maar pas over een half uur.

Iedereen is eigenlijk wel erg moe en dus pakken we een verdiend 'terrasje' en komen we bij van het lopen.



Na een half uur gaat Loes de foto's ophalen. Wat is die leuk geworden!

Margriet is echt net een Volendams madammeke en kijk Willem eens staan met die trekzak. En Jos met zijn kruik en glas. En Heleen en Leonora zijn toch twee schatjes! Super leuke herinnering.



Dan lopen we met z'n allen richting huis. Wat zijn we allemaal moe zeg. Toch gaan we nog even binnen bij het Palingsound museum waar we langs lopen. Het was wel erg leuk om te zien. Veel gitaren hangen daar waarop bekende Volendammers gespeeld hebben, veel gouden platen, heel veel foto's. Natuurlijk ook muziek van bekende bands uit Volendam. The Cats, BZN, maar ook Nick&Simon, de 3J's en natuurlijk Jan Smit. En... we hoefden niet te betalen.



Dan gaan we echt naar huis.

Thuis gekomen gaan Heleen en Margriet even op bed liggen. Ze zijn hartstikke moe. Ook Leonora gaat naar haar kamer. De mannen zitten wat op de bank. Paul valt zelfs even in slaap. Ondertussen zijn Ron en Loes druk in de weer om het avondeten te bereiden. We eten vanavond Ron's (gekookte en gepureerde) aardappelen en zijn heerlijke gemengde sla. Loes bereidt in de andere keuken de verse rode kool met stukjes appel, de rode bieten en de kipfilet.



Iedereen zit later heerlijk te smullen en de complimenten vlogen over de tafel. Wat een gezelligheid. Voor de liefhebbers was er chocolade en vanille vla en yoghurt toe.



Ron geeft een lesje hoe je zonder morsen melk uit een pakje kunt schenken en demonstreert het ook. Iedereen is onder de indruk en ook dat hij daarna de koffiemelk aanleengt met water en opdrinkt.



We drinken koffie en thee en daarna gaan Ron, Heleen en Margriet een spelletje spelen. Leonora wil graag nog een stukje lopen. Loes gaat met Leonora en Jos nog een rondje lopen. Willem gaat lekker douchen en Paul kijkt tv.

Later op de avondje eet een aantal een advocaatje met slagroom, drinken we nog wat en worden de chips en nootjes op tafel gezet. Dan gaat de een na de ander naar bed. Op elf uur ligt iedereen, op Loes en Ron na, op bed. Morgen gaan we naar Sprookjeswereld. Iedereen heeft er zin in. Dat wordt vast weer een gezellige dag met deze leuke groep mensen.



Slaap lekker zaterdag!

Zondag 20 augustus 2017

Sprookjeswereld en eten bij Dolce Vita

Vanmorgen waren we allemaal op tijd wakker. Heleen heeft pijn in haar bovenarm/schouder en is een beetje verdrietig. Ron geeft haar een paracetamol in de hoop dat de pijn weg gaat. We gaan met elkaar ontbijten. Loes bakt en kookt weer een eitje voor wie wil. We maken ook ons lunchpakketje, want we gaan straks naar Sprookjeswereld in Enkhuizen.



We doen rustig aan. Om elf uur zitten we in de bus. Onderweg krijgen we een enorme regenbui. Maar de regen die nu valt, valt straks niet. Als we sprookjeswereld binnen lopen gaan we eerst naar de toiletten. Daarna laten we ons verder verwonderen. Ron en Loes horen de 'oohs' en 'aaahs' en het enthousiasme van de groep. Iedereen geniet. De foto's van deze dag zeggen meer dan woorden kunnen doen. In het begin heeft het nog eventjes geregend. Tijdens het schuilen hebben we maar gelijk ons broodje op gegeten.





Paul was erg onder de indruk van het verhaal van Vadertje Tijd. Dat zag er ook echt sprookjesachtig uit. Kijk zelf maar.



Maar er is veel meer moois te zien. Al die details. Schitterend! We genieten volop en maken veel foto's.



Er zijn zoveel mooie foto's dat het lastig is een keuze te maken welke in dit verslag mogen. Deze mogen zeker niet ontbreken.



Er zijn een paar attracties. Ook heel leuk om te doen (of naar te kijken).



Moe en zeer voldaan gaan we daarna weer naar Volendam. We hebben gereserveerd bij Dolce Vita, een pizzeria. Deze is wel in de buurt van het Marinapark waar we verblijven maar omdat we toch wat moe geworden zijn, zet Ron ons af. Wat vervelend, je kunt niet in de buurt parkeren. Ron rijdt daarom toch maar naar het park. Paul gaat met hem mee.

We bestellen wat te drinken en voor we het goed en wel in de gaten hebben zijn Ron en Paul er ook weer. Er wordt gesmuld van de pizza's!



Niemand heeft meer zin in een toetje en daarom lopen we op ons gemak naar huis.

Onderweg vraagt Loes of iemand toch nog zin heeft in een klein ijsje. Daar hebben de meesten toch nog wel zin in. Loes trakteert op ijs. Jammie.



Dan lopen we weer verder op ons gemak. We zijn allemaal toch wel moe. Het was ook een drukke dag maar vooral een heel geslaagde dag.



Onderweg maken we nog wat foto's van de beelden die we steeds tegenkomen op onze wandelroute.

Thuis gekomen drinken we nog koffie, thee en fris. Al snel gaat de eerste zich klaarmaken om te gaan slapen. En als er één schaap over de dam is... Er wordt nog een beetje tv gekeken en om elf uur ligt iedereen op bed. Loes belt nog even met haar man die, samen met haar dochter, een reis naar Zeeland begeleidt. Dan werkt ze de financiële administratie bij, maakt aantekeningen voor het verslag en ploft nog even met Ron op de bank om de dag door te nemen, plannen te maken en een laatste glaasje te drinken.

Welterusten geslaagde zondag!

Maandag 21 augustus 2017

Rustig dagje thuis

Wat een tegenvaller voor Margriet. Ze heeft erge hoofdpijn en wil graag terug naar bed. Ze voelt zich erg rot dat we nu niet kunnen doen wat we eigenlijk wilden doen. We besluiten later te beslissen wat we gaan doen. Eerst moet Margriet lekker naar bed en zorgen dat de hoofdpijn verdwijnt.



Loes loopt met Leonora, Willem en Jos naar de supermarkt Deen om nog wat boodschappen te doen. Leonora wil erg graag cadeautjes kopen. Gelukkig slaagt zij bij de Action voor haar douchegel, deodorant en shampoo. Bij de Deen koopt ze sigaretten om mee naar huis te nemen.

We doen de boodschappen en komen om half elf weer bij het huisje aan. We moeten dan nog ontbijten. Jos blijkt later toch wel last te hebben dat we een uur later eten. Sorry Jos! Bij het ontbijt bespreken we dat Margriet terug naar bed gaat. Als zij vanzelf op tijd wakker wordt en zich goed voelt dan kunnen we alsnog de boot naar Marken nemen.

Leonora is erg onrustig. Zij wil wat doen. Daarom gaat Ron met haar wandelen. Ook Willem en Heleen willen graag mee.



Margriet ligt heerlijk te slapen. Jos en Paul zitten bij Loes aan de tafel te kleuren. Paul leeft zich helemaal uit op *Nemo*. Jos stort zich op het fijnere werk. Loes werkt aan het verslag. Ze hebben een cd op met gezellige Nederlandstalige muziek. We komen allemaal tot rust. De mannen doen erg hun best en het resultaat mag er zijn. Het is een zeer relaxte middag.



Als de anderen terugkomen van hun wandeling gaan Jos en Loes naar het gebouw waar ook het Palingsound museum zit. Zij willen reserveren voor een arrangement 'palingrokerij'. Helaas... dicht op maandag. Dan moeten we morgen maar even gaan informeren.



Tijd om eten te bereiden. Ron zet Willem aan het werk. Hij snijdt de paprika, wortels en de sla en maakt met Ron weer een heerlijke bak sla. Leonora gaat de tafel alvast dekken. We hebben nog aardappels over. Ron bakt deze op. Ook koken we er wortels bij.

Loes bakt in de andere keuken het vlees en kookt de macaroni.

Iedereen zit weer heerlijk te eten. Ron en Loes genieten dat iedereen zo heerlijk eet.





Niet alleen wij genieten, Loes laat ook de musjes meegenieten.

Na het eten gaat Ron met Willem zwemmen. Paul en Leonora gaan ook mee, maar alleen om te kijken achter het glas vandaan. Loes zet de film *Foeksia de miniheks* op voor Heleen, Margriet en Jos, die genieten van de film en rust.



Als de anderen thuishkomen maken we het ons nog even gezellig met hapjes en drankjes.



Margriet voelt zich gelukkig weer beter en geniet van haar advocaatje!



De tijd vliegt voorbij met zoveel gezelligheid. We kunnen wéér terugkijken op een hele leuke dag.

Slaap lekker maandag!

Dinsdag 22 augustus 2017

Met de boot naar Marken en bezoek aan de klompenmakerij

Loes is 'vroeg' wakker en vindt het erg stil in huis. Alle dagen tot nu toe zijn Paul en Leonora al voor half zeven wakker. Voor een vakantie eigenlijk veel te vroeg, maar zij kunnen gewoon niet uitslapen. Ook Ron is steeds vroeg wakker en op de been. Maar deze ochtend gaat de wekker van Ron om half acht af. Hij schrikt zich letterlijk wakker en springt zijn bed uit. Het is niks voor hem om 'zo lang' te slapen. Maar eigenlijk niet zo gek want hij gaat veel te laat naar bed. Loes moet lachen om Ron en is blij dat hij toch lekker geslapen heeft. Het hele ochtendritueel wordt in gang gezet en iets over half tien zitten we aan tafel. We eten lekker en maken ons lunchpakketje.



Loes gaat met Jos en Willem naar de Palingrokerij om te reserveren voor donderdag. Gelukkig lukt het nu wel. Donderdag half vier worden we daar verwacht. Dat wordt vast een leuke afsluiting. Maar eerst gaan we vandaag varen.





Om kwart over elf vertrekken we lopend naar de boot die ons brengt naar Marken.

Het is een half uurtje varen van Volendam naar Marken. Ron zit met Willem, Margriet, Leonora en Paul op het benedendek.



Loes zit heerlijk met Jos en Heleen in de zon op het bovendek.

Als we in Marken aankomen en de eerste souvenirshop binnenlopen koopt Ron een heel mooi dik vest (jas). Het was erg gezellig in de winkel. We halen het vest later op zodat Ron er niet de hele tijd mee hoeft te lopen want vandaag heeft hij die niet nodig. Het is heerlijk weer. Verderop verwennen we onszelf met kibbeling.



Dan lopen we door naar de klompenmakerij. We kijken onze ogen uit. Ron doet er werkelijk alles voor om mooie foto's te maken.





Wat een leuke voorstelling hebben we daar gezien. De klompenmaker maakte een klompje. Iedereen mag het klompje even vasthouden. Als Loes als laatste het klompje vasthoudt wil zij het graag meenemen. Maar dat gaat ze wel netjes vragen. De meneer besluit dat het mag. Loes is super blij!



Er wordt nog van alles gekocht. Zo koopt onder andere Paul 'klomp'sloffen, Ron bloemen en Jos een placemat.

Op de terugweg lopen we nog even binnen bij de kaaswinkel. Allerlei kazen konden worden geproefd. En wat een aardige jongedame. Een mooie Zuid-Afrikaanse jonge vrouw die vijf jaar in Marken woont en deze winkel is begonnen. Heel bijzonder.



Dan halen we het vest voor Ron op en gaan we op het terrasje bij Visscher nog wat drinken.



Om vier uur nemen we de boot, helaas wéér niet 'de Jan Smit' naar Volendam. We overwegen even om te wachten. We weten niet of de volgende boot dan wel 'DE Jan Smit' is en we willen vandaag pannenkoeken bakken en dat kost ook tijd. In Volendam willen we ook nog winkelen. Dus pakken we deze boot. We zien de boot wel varen dus maken we er maar een foto van.



In Volendam ziet Loes bij een café Nick (van Nick&Simon) zitten met een stel vrienden. Hij zit met zijn rug naar het winkelend publiek maar hij draait zich net even om. Loes herkent hem direct. Jos is teruggelopen om even te kijken. Loes wil Nick niet storen dus blijft het bij stiekem kijken.



Thuis gekomen maakt Ron het beslag voor de pannenkoeken. Willem en Loes bakken in de ene keuken de pannenkoeken met kaas en met appel. Paul en Ron in de andere met spek en 'gewone'. Het is al half acht als we aan tafel zitten. Alles gaat op. Wat vindt iedereen de pannenkoeken lekker!



Ondanks de tijd gaat Ron met Willem en Jos om half negen nog heel gauw even naar het zwembad. Loes zet nog een film op voor de thuisblijvers en ruimt alles op. Dan is er koffie. En natuurlijk ook een advocaatje met slagroom met chips en nootjes voor de liefhebbers.



Het is al laat maar Loes gaat toch nog even werken aan het verslag. Ze baalt want het lukt haar niet om de foto's in te laden op het kleine laptopje dat zij van thuis heeft meegenomen. Loes is best handig met computers maar de tekst blijft verspringen. Het komt vast allemaal goed als ze thuis op het grote scherm gaat werken. Ze had het graag al af gemaakt. Als ze thuis komt krijgt ze twee kleindochters te logeren en komt er een week niks van werken aan het verslag. Jammer maar helaas. Het is al woensdag voor zij en Ron naar bed gaan.

Slaap lekker dinsdag!

Woensdag 23 augustus 2017

Met de stoomtrein naar Medemblik en bezoek aan het bakkerijmuseum

De afspraak was dat Ron en Loes het brood deze ochtend klaar zouden maken zodat iedereen rustig aan kon doen. Maar... iedereen is al wakker en vroeg



aangekleed. Ron en Loes vinden dat iedereen zijn eigen brood wel kan klaarmaken. Daar is Jos het niet mee eens. Afspraak is afspraak. Dus maakt Loes zijn brood. Heleen is erg moe en een beetje verdrietig en wil nog even boven blijven. Loes brengt haar een glas thee, water en een boterham. Dat kan Heleen wel waarderen. Ze kruipt nog even lekker op

bed. We willen om kwart over elf vertrekken naar Wognum. Daar willen we op de stoomtrein stappen die ons dan naar Medemblik brengt. Zo gebeurt het ook. Dit keer rijdt Loes. Ron vraagt Willem even een 'heel eng gezicht' op te zetten zodat hij een foto kan maken, maar zo te zien vindt Willem het niet heel erg dat Loes rijdt.



Op het station in Wognum kunnen we geen kaartjes kopen. Loes geeft aan dat zij heeft gebeld en dat er een melding van gemaakt zou worden. De vriendelijke meneer die bij de stoomtrein hoort zegt dat hij overlegt met de conducteur. De trein komt er aan en de stoom vliegt eruit.



Als de conducteur uit is gestapt blijkt hij een formulier te hebben waar onze naam op staat. Het kopen van de kaartjes gaat nu ook niet lukken, maar hij vraagt of wij dat in Medemblik willen doen. Hij leidt ons naar een coupé die speciaal al voor ons is gereserveerd. Wat leuk is dat!



Het ritje duurt een half uurtje. We passeren een aantal andere plaatsen waaronder het plaatsje Twisk. Daar heeft nog nooit iemand van ons van gehoord. We eten een boterhammetje, drinken limonade en voor we het in de gaten hebben zijn we in Medemblik.

Iedereen moet naar de wc maar het is zo druk op het stationnetje. Loes gaat eerst de kaartjes halen en daarna pakken we bij een pizzeria 'een terrasje'. Iedereen wil wel nog even de winkelstraat inlopen en natuurlijk de winkels in. Er wordt van alles gekocht. De tijd begint nu echter de dringen. We moeten opschieten want anders missen we teveel in de bakkerij. Eigenlijk zijn we al aan de late kant als we de trein van twintig over drie willen hebben. Daarom gaat Loes naar de kiosk van de stroomtrein en vraagt of we ook om vier uur de trein terug mogen nemen. Dat is geen probleem.



Bij de bakkerij krijgen we korting! In de bakkerij staan weer de twee bakkers die Loes al eerder heeft meegemaakt. En wat doen zij weer hun best voor onze groep. Jos mag draaien. Hij draait een mooie platte speculaasbodem. Iedereen mag een eigen koekje in de vorm van een scheepje 'uitdrukken' en de bakker maakt de eerste letter van de voornaam erop.





Loes krijgt een andere vorm. Ze krijgt een hartje. Dan drukt de bakker er nog een hartje uit en 'plakt' ze samen. Zij krijgt geen letter, maar weer een ander hartje. Wat een vleierij.



Dan gaan ze in de oven. Als alle koekjes uit de oven zijn en afgekoeld dan mogen we deze zelf gaan versieren. En natuurlijk mee naar huis nemen en opeten.



We kopen nog wat lekkers in de winkel en dan staan we half vier weer buiten. Loes stelt voor om een ijsje te halen. Bijna iedereen wil dat wel en Paul wil zelfs trakteren. Dat doet hij dan ook. En wat een heerlijk ijs. Dan is het tijd om weer met de stoomtrein terug te gaan naar Wognum waar we onze bus hebben neergezet. Dit keer hebben we een andere trein. We hebben ook nu een voorspoedige reis.





In de trein zegt Loes: "oh, mijn ogen zijn zo zwaar en doen gewoon zeer, ik kan ze niet meer open houden", waarop Jos zegt: "dat snap ik heel goed hoor, ik ben ook zo oogverblindend"... We liggen in een deuk om deze zeer gevatte opmerking van Jos.



Als de conducteur langs komt, krijgt Jos de pet op en mag hij de kaartjes knippen. Heleen knipt haar kaartje.



We gaan vanavond uit eten bij Van der Valk in Volendam. Wat was de tafel mooi gedekt! Wat een keuze op de kaart. Eh... tja... de meesten willen toch het allerliefst frites met mayonaise, tomatenketchup en pindasaus eten. Dat laatste zit er echt niet in. Een grote cheeseburger is een goede tweede keus voor de frites liefhebbers. Paul had heerlijke spareribs. Het vlees viel van de botten af. Hij zat te smullen. Al met al hebben we heerlijk gegeten. Een ware traktatie.



Als we terug zijn bij het huisje wil Leonora nog een foto maken van de achterkant van het huisje. Ook Ron maakt daarvandaan een paar foto's. Dan gaat hij met Willem nog even zwemmen. Noor gaat mee naar 'de plaza'.

Heleen vraagt of er nog een leuke film is. Loes zet Charlotte's web op. We maken het ons thuis gezellig. Als Ron en Willem weer terug zijn van het zwemmen drinken we nog een kopje koffie en dan houdt Margriet het voor gezien. Ze gaat lekker naar bed. Jos speelt een spelletje op zijn Ipad. Willem zegt ook gedag en ook Paul vindt zijn weg naar boven.

Zo komt er weer een einde aan een volle en gezellige dag. Ron en Loes blijven weer wat te lang zitten voordat ook zij hun bed opzoeken (en gelukkig gevonden hebben).



weltherusten woensdag....



Donderdag 24 augustus 2017

Uniek Volendam, huizen spotten, palingrokerij en Piet Veerman

Deze ochtend lukt het Ron dan eindelijk om iets langer op bed te blijven liggen. Hoewel hij wel al koffie gezet had voor Paul en Leonora die altijd vroeg op zijn.



Of het Leonora te lang duurde weten we niet, maar zij kwam Ron en Loes op bed verwennen met een kopje koffie. Wat een pech dat Ron niet alles op heeft kunnen drinken...



Om half tien zit iedereen weer aan het ontbijt. Na het ontbijt gaan Jos, Willem en Loes nog een paar laatste boodschapjes halen bij de Deen. Het is een heerlijke wandeling. Wat treffen we het toch met het weer deze week. Tijdens de wandeling lopen zij gezellig met elkaar te praten. Loes geniet echt van deze gesprekken. Ze is stiekem wel 'een beetje gek op' deze mannen die haar zo goed helpen bij het boodschappen doen.

Iets later dan gepland gaan we op weg. Jos en Loes gaan samen lopen. Ron neemt Margriet, Heleen, Leonora, Willem en Paul mee met de bus. We komen gelijk aan bij Uniek Volendam. Leonora is erg bezig met het komende vertrek van morgen en is daardoor erg druk en luidruchtig. Loes neemt haar onder haar hoede. Zij heeft het museum al eerder bezocht. Ze neemt Noor mee naar de muzikafdeling. Van de bekende Volendamse groepen en solisten hangen er platen en kun je de nummers beluisteren die jij wil. Noor krijgt een koptelefoon op. Zij vindt het wel leuk, maar ook weer niet. Ze hoort slechts een gedeelte van een nummer.



Ondertussen heeft Ron met de rest tijd om te luisteren en te kijken naar de verhalen. Zoals hoe je in Volendam de was aan de rope (waslijn) hangt.



Ook is Jan Smit overal te zien. Niet gek, het is immers ook zijn museum.





Uniek Volendam zit tegen het voetbalveld van FC Volendam aan en je kunt zo de tribune oplopen. Het waait er wel en een groepsfoto zit er niet in.

In de vensterbank kun je heerlijk relaxt zitten en kijken en luisteren naar verhalen.



Er is zoveel te zien dat we te laat zijn om ook nog naar het Volendams museum te gaan. Jammer, maar misschien een volgende keer.

Want we hebben ook tijd gepland om naar het huis van Jan Smit en van Simon Keijzer te gaan. Jos en Loes gaan weer lopen want het is vlakbij. Wanneer zij de straat in lopen komt net Lisa, de vrouw van Jan Smit, met twee kinderen het huis uit. Zij stappen in de auto en rijden weg. Heleen vindt het heel erg jammer dat zij hun juist gemist heeft. Er komt nog een dame uit het huis en zij zegt dat Jan niet thuis is. Jammer, maar we maken leuke foto's van zijn huis. 🙄



Simon (van Nick&Simon) woont op het hoekje. Dus daar moeten we ook even een foto maken. Simon is pas vader geworden van een dochter en op de voordeur hangen twee grote roze strikken.



Onze meisjes poseren nog even voor de deur. Dan is het tijd om naar het Marinapark te gaan. Dit keer gaan Jos en Loes mee met de bus.

Bij het park aangekomen hebben we geen moment rust, want we moeten om half vier bij de Palingrokerij zijn. We zijn mooi op tijd want het is bijna half vier. Paul wil niet mee de rokerij binnen. Ron zet hem aan een tafeltje en bestelt voor hem wat drinken. In de rokerij vertelt Jan Smit, ja ja, zo heet hij echt! Nee, inderdaad het is niet 'DE' zanger Jan Smit. Leonora liep wel op hem af en zei dat wij net bij zijn huis waren geweest. Maar dat klopt dus niet. Dit is echt een andere Jan Smit.

Meneer Jan vertelt enthousiast over het familiebedrijf en laat een filmpje zien. We krijgen een heerlijk stukje paling op een toastje. Wat jammer dat er een toastje onder zit, zegt Loes. Ook laat Jan de ruimte zien waar de paling gerookt wordt. We hebben geluk, er komt net een nieuwe lading vis (geen paling) binnen. Eh... hoezo geluk...



Heleen en Margriet vinden het maar niks en gaan bij Paul zitten. Na afloop besluiten we nog op het terras te gaan zitten om zo onze vakantie een klein beetje af te sluiten. Leonora is heel erg druk omdat ze niet naar huis wil. Ze vindt de vakantie veel te leuk. Omdat ze haar tics niet kan beheersen gaat Loes met haar naar huis.

Bij het naar buiten lopen, komen ze Piet Veerman tegen. Loes herkent hem direct. Hij kijkt haar aan en dan zegt Loes: "meneer Veerman, ik durf het bijna niet te vragen..." . Hij lacht en vraagt of zij met hem op de foto wil. Loes vertelt dat ze met een groep zijn en dat is geen probleem. Hij wil met plezier met ons op de foto. Margriet is blij en vliegt Loes om haar nek. Iedereen is erg blij en Ron begint direct 'sailing home' te zingen met zijn mooie donkere stem. Zelfs Paul wil op de foto en geeft toestemming om deze in het verslag op te nemen. Graag zelfs, zegt hij!



Wat een gezelligheid was dat. Daarna gaan Leonora en Loes naar het huis. Noor dacht dat zij straf kreeg, maar dat is natuurlijk niet zo. Ze krijgt van Loes een extra sigaretje, cola en chips om even lekker tot rust te komen. Samen maken ze het gezellig maar eerst wil Noor de vaatwasser uitruimen.

Op het terras genieten ze ook na van deze dag en onverwachte ontmoeting. Ze nemen het er nog even van.

Als zij ook weer thuis zijn gaan we tafel dekken. We eten de restjes op met heerlijke sla van Ron en Willem. Loes en Noor gaan een paar zakken frites halen. Het wordt een gezellige avondmaaltijd. Daarna is het tijd om in te pakken. Nooit leuk, maar het moet wel.

Dan is er koffie. Na de koffie nog een drankje met chips en wat er nog over is. We maken er wéér een gezellige avond van met elkaar. We zorgen er ook voor dat we niet te laat naar bed gaan. Loes wil de vakantieherinneringen nog schrijven. Daar heeft ze nog even de tijd voor nodig. Ondertussen is Ron al bezig om de keukeninventaris in de juiste kastjes en lades te brengen.



Als alles klaar is, dan drinken Ron en Loes nog een glaasje en kijken zij terug op een super fijne week. Het wordt wéér veel te laat voordat zij ook naar bed gaan. Welterusten donderdag!

Vrijdag 25 augustus 2017

Het zit er echt op.... dag van vertrek

Iedereen is mooi op tijd wakker. Wat klaar is sjouwen we al vast zoveel mogelijk naar de huiskamer. Ron gaat verse broodjes en croissantjes halen. Loes zorgt dat de bovenverdiepingen schoon en klaar zijn.



De ontbijttafel is al gedekt. Als iedereen er is gaan we lekker ontbijten. Dan gaan Ron en Loes de vakantieherinneringen uitdelen. Ron heeft er iets opgeschreven en ook Loes heeft voor eenieder een rijmpje gemaakt en leest dat voor. Op Marken kocht zij voor iedereen een paar klein klompjes om mee te geven als een herinnering aan deze reis. Loes heeft ook voor Ron een herinnering gemaakt.



En... jawel Ron heeft ook voor Loes een herinnering gemaakt. Zij krijgt zelfs een bos tulpen daarbij. Wow! Zij is diep onder de indruk.

Als we klaar zijn komen de vader en broer van Jos. Uiteindelijk is alles opgeruimd, ingeladen en zijn we klaar voor vertrek. We nemen afscheid van Jos en stappen dan ook zelf in de bus. Met een tevreden gevoel rijden we weg van het Marinapark. Eerst rijden we naar Utrecht waar de Paul afzetten. Dan rijden we langs Ron zijn huis. Hij haalt de auto op en we rijden door naar Arnhem waar de ouders van Heleen en broer en schoonzus van Margriet al op ons staan te wachten. Het weerzien is ook weer fijn en het afscheid onvermijdelijk. Het was goed! Dat nemen we allemaal mee op de verdere reis in ons leven.

**Dag lieve Leonora, Margriet, Heleen, Jos, Willem en Paul,
Wie weet tot ziens bij een andere reis!**

Lieve groetjes en (voor wie wil) dikke knuffel van Ron en Loes

O ja, en dit is de buit die wij met elkaar deze week hebben vergaard! Je kunt zeggen dat iedereen goed geslaagd is met zijn/haar aankopen.



###

Tot slot

Wat zeggen onze vakantie vrienden over deze reis? De rijmpjes van Loes en Ron

De vraag aan onze vakantie vrienden was wat zij heel leuk en wat zij niet leuk vonden deze reis.

Leonora

Ik vond het leukste om met Ron mee te gaan naar de plaza als hij ging zwemmen met Willem. Verder vind ik alles leuk. Maar niet leuk om weer terug naar huis te gaan.

Lieve Leonora,

*Dit is de tweede keer dat wij samen op vakantie zijn
En ook dit keer vond ik het heel erg fijn
Om jou te zien genieten van de activiteiten
Hoewel jij je nog vaak genoeg moest verbijten
Want in je hoofd holt alles door en maak jij je zorgen
Wat we toch allemaal gaan doen de dag van morgen
De laatste dag was erg moeilijk voor jou en was je heel erg druk
Maar met een extra sigaretje, een cola en chips had jij weer geluk
Deze klompjes kocht ik op Marken en wil ik jou graag schenken
En hoop ik dat jij met heel veel plezier aan deze reis zal terugdenken.*



Margriet

Het was een schitterende vakantie. Ik had wel wat moeite met Noor. Vind het ook sneu voor haar, maar ze is zo druk. Huis ook prima, jammer van de trappen, maar het is me wel gelukt.

Lieve Margriet,

*Wat ben jij een bijzonder mooie vrouw
Wat heb ik een bewondering voor jou
Jij zette je steeds in bij alles met jouw hele wezen
Zelfs al was de vermoeidheid van je gezicht af te lezen
En waren anderen meer aanwezig en ook best wat luid
Jij genoot volop en dat sprak jij dan ook naar mij uit
Het hoogtepunt was misschien wel de foto met Piet Veerman
Zanger van 'the Cats' en bekende inwoner van Volendam
Ik hoop dat jij aan deze reis met veel plezier zult terugdenken
Als jij de klompjes thuis ziet die ik jou hierbij wil schenken.*



Heleen

Het was super leuk en gezellig. Ik vond Noor en Paul wel erg aanwezig. Ook vervelend voor de leiding. Had zelf ook meer aandacht willen hebben. We hebben wel erg veel gedaan.

Lieve Heleen,

*Van ons gezelschap was jij onze jongste spruit
En dikwijls vond juist jij het volume in de groep veel te luid
Je had wat meer behoefte aan een momentje rust
Want jij was af en toe echt helemaal uitgeblust
Toch vind jij het jammer dat de reis bijna afgelopen is
Dat jij nu al zeker weet dat jij ons allemaal straks wel erg mist*

*Gelukkig zijn er foto's en de mooiste misschien bij het huis van Jan Smit
Hoewel er ook een hele leuke foto van jou met Piet Veerman bij zit
De herinnering aan deze reis neem jij vanaf nu altijd met je mee
Als je dan kijkt naar deze klompjes kun je zeggen: "Het was oké"*



Jos

Leuke groep. Leiding prima en relaxt. Gingen goed om met mijn autisme. Veel betere reis dan ik bij andere organisaties heb meegemaakt. Kamer prima. Noor wel druk. Paul wil ook steeds het woord. Op deze groep hadden eigenlijk drie begeleiders moeten zitten. Ik zou het leuk vinden als er een plaza, kantine of zoiets zou zijn waar ik ook alleen naartoe zou kunnen gaan.

Lieve Jos,

*Van jou heb ik ook heel erg genoten op onze reis
Onze gesprekken waren met inhoud en ook erg wijs
Je openheid heeft mij en ook Ron zeer geraakt
Ook heb je een prachtige kleurplaat gemaakt
Je wilt actief zijn en kijkt ook heel erg graag tv
Met boodschappen doen liep jij altijd met mij mee
Op Marken klom je op een hek en plukte een peer voor mij
En dat maakte mij wel heel erg warm en ook heel blij
Wel moest alles op een vaste tijd en ook worden genoteerd
Een eigen plek, een eigen stoel is ook zeker niet verkeerd
Harde geluiden vind jij naar, maar koeken bakken fijn
Ik hoop ook dat je geniet van deze klompjes o zo klein*



Willem

Ik vond het een heel leuke vakantie. Leuke actieve uitjes. Leonora was wel wat druk. Huisje mooi maar trap niet handig. Leiding was super!

Lieve Willem,

*Jij bent de stilste gast in ons 'vakantiegezin'
Maar wel ben jij overal direct voor in
Je ging graag zwemmen met Ron na het eten
Met mij boodschappen doen en dat we dan het bier
gewoon vergeten
Je bakt echt heerlijke pannenkoeken met appel en met kaas
Daarin ben je anderen dan ook echt wel de baas
Ik hoop dat je genoten hebt van onze reis naar Volendam
Best zwaar misschien omdat je net van Ameland af kwam
Ik wil jou ook heel graag deze klompjes meegeven
Met de foto in jouw lijst kun je dan alles nog eens herbeleven.*



Paul

Ik vond de week wel leuk. Sprookjeswereld vond ik geweldig. Huizen van Jan Smit en Simon Keijzer super leuk maar de foto met Piet Veerman geweldig. Ik vond Noor wel heel erg druk. Niet leuk. Ook deed mijn been zeer door het vele lopen. Had liever meer met de bus weg gegaan. Kleuren vond ik ook fijn. Eigen kamer met tv was ook geweldig. Ik hoop dat het verslag snel komt.

Lieve Paul,

*Graag regel jij de dingen op jouw manier
Als het aan jou lag nam je het liefst de leiding hier
Ondanks de pijn in je been liep je goed met ons mee
Daarover zijn we zeker zeer tevree
Je genoot enorm van Sprookjeswereld in Enkhuizen
In Volendam van Jan en Simon's mooie huizen
Met Piet Veerman op de foto vond jij helemaal top
De glimlach verdween niet meer van je kop
Hopelijk glimlach je ook bij deze klompjes die ik heb gezocht
Toen ik met jullie dinsdag Marken bezocht*



Ron

Lieve Ron,

*Wat ben ik blij dat jij met mij mee bent gegaan
Ik heb er geen moment alleen voor gestaan
Je kunt koken, ruimt op, rijdt lekker en denkt mee
Bent vrolijk, lief, zorgzaam en kijkt graag tv
Je sliep te weinig maar bleef super opgewekt
Hebt iedere ochtend voor ons de tafel gedekt
De pillen en geld van onze vrienden beheerde jij
Nou ja, overal deed je wat én hielp je bij
Ik kon deze week volledig mezelf zijn
Dat voelde echt bijzonder fijn
Ik wil je bedanken en complimenteren
En jou deze klompjes als herinnering aansmeren ☺*



Dikke knuffel,
Loes

Loes

Ron heeft Loes ook toegesproken en verwend.

Lieve Loes,

*Het was leuk om met jou mee te gaan
We stonden er: samen, naast elkaar en vooraan
Met jouw voorbereidingen, geduld en aandacht voor alles en ieder
Liep het allemaal op rolletjes en werd het geen geklieder*



*Dankbaar dat ik jou heb leren kennen
Ga ook ik jou verwennen*

*Rozen verwelken en bloemen vergaan
Deze houten tulpen zullen altijd bij jou staan*



BIG HUG Ron 😁

En weet Ron ook toe te voegen: De feedback van de meeste deelnemers:
"Oh Loes, die is niet voor de poes, maar ze is wel LIEF".

Dáár is Loes verlegen en ook heel blij mee 😊 Dank j(ulli)e wel!